

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَقْرَأَنَا قَرِيْبًا غَيْرَ ذِي عَوَجٍ

لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾ Zümer 28

Bir gül olsaydım

Rengimi O Sultanın renginden

kokumu O şahın gül kokusundan alsaydım.

Nâzenin yapraklarımda **الله** ve **مُحَمَّدٌ** yazsaydı.

O'nun gül kokusunu tüm gücümle cihâna yayar,
(sav) sonra gururlanır dimdik kıyamda dururdum. Kâinatın
tüm güzelliklerini biliyorum diye. Sonra yapraklarımı
iyice aşar rûkuya eğitirdim herşey bu esmâları
görsün diye. Sonrada boyun büker şükür secdesi ederdim
bir daha kalkmamacasına.

Ama Rabbim bizi insan olarak, en güzeli de O güllerin
Sultanına, Kâinatın Efendisine ümmet etmiş. Sonra ilâhî
dininin dilini nasib etmiş. Kur'anımızı okuyor ve dahası
anlıyor. Yaşadığımı ben O'nunla anladım. Meğer bir başka
gerçek hayat varmış. Cismim yerde, kendim başka âlem-
lerdeyim sanki. Bundan daha büyük bir mutluluk düş-
şünemiyorum. Nasib eden Âlemlerin Rabbine sonsuz
hamd, sebep olan hocalarımda teşekkür ederim.

Dualarım hep sizinle. Dilerim ki gerçekten
yaşamak isteyen kardeşlerimde bu dili öğrensün.

Çünkü, Güle gülün

Bülbüle bülbülün

O'na O'nun diliyle aşkımızı, sevgimizi,
tövbe ve göz yaşlarımızı sunsak, en güzeli
değil mi?

Süheyla Eryigit